

Mindelunden

På Bording kirkegård.

Af Bent E. Hansen oktober 2016

En vandring rundt i mindelunden er en begivenhedsrigt rejse tilbage i tiden.

Store dele af Bordings historie ruller frem, hvis man bare har lidt relationer til nogle af de navne, som er hugget ind i de gravstene, der er placeret langs stien rundt mellem træerne.

Mindelunden er af yngre dato; gravstenene er derimod af ældre dato.

Mindelunden er fra 2002. Den blev oprettet da en udvidelse og omstrukturering af Bording kirkegård var nødvendig.

De dengang tilsidesatte og slettede gravstene stod i vejen for en udvidelse. De blev derfor flyttet ned i den nyoprettede mindelund på den anden side af Præstegårdsvej. Og der kommer stadig nye sten til.



Når et gravsted slettes kan stenen komme derved, hvis det ønskes – og Bordings historie bliver dermed hele tiden større – og det er godt.

Når man netop er gået ind af lågeporten og kigger sig omkring er en af de første stene man får øje på en lille sort sten, hvorpå der står

mejeribestyreker C. S. Christensen og Dorteia Christensen

Han var den første egentlige mejerist i Bording. Han gjorde mejeriet kendt viden om for den gode osteproduktion.

Han var Mejerist fra 1890 til 1927. Han byggede også Bording Vind- og dampmølle og drev den i årene 1896-1911. Ligesom han var med til at skabe elektricitet til byen og meget andet.

Han var en af foregangsmændene i byen.

Lige ved siden af gravstenen er en endnu mindre sten, hvorpå der står *Erna Christensen*. Mange husker hende og hendes broderiforretning på hjørnet af Borgergade og Bredgade.

Hun var datter af Dorthea og C. S. Christensen.



Går man videre venstre rundt i mindelunden, møder man navne som alle er en del af Bording sogns historie.

Nogle er mere kendte end andre, men alle er en del af historien.

Nogle kender nogle navne. Andre kender andre.



Nogle husker måske også *Ana og Anders Bjerg*, som er nogle af de første navne, vi møder på vejen rundt.

Ane var bestyrer af telefoncentralen og bidrog med meget lokalhistorisk stof. Bl.a. har den kendte lokalhistoriker skrevet om en samtale, de havde, om livet i Bording.

Sara og Gunnar Nielsen var de sidste, der boede i Egehuset.

Hvem kender ikke navnet *B.O. Jensen Kloch* og *Maren Kirstine*, Klochsvej 2, eller *Agnes* og *Marius Christensen*, som havde slikbutik, hvor der senere var urmagerforretning?
Gartner Rønnow, gartner på Bredgade. *Thomas Maagaard*, søn af Smed Maagaard.



Halvvejs nede af stien til venstre er der en rimelig høj sten med påskriften *Købmand Jens Christian Nielsen og Hansine*.

Han var skaberen af Bording stationsby, idet det var på hans foranledning at togstationen blev placeret i Bording og ikke i Hestlund og dermed grobund for en by.

Han var også den første købmand i Bording.

Mange flere gravstene af Bordings købmænd gennem tiden er placeret videre rundt i mindelunden.

Man møder navne som *Rabes* og *N. P. Larsen*.

Man kan blive ved at nævne navne på kendte og mindre kendte.
*Smedemester Maagaard og smedemester Laursen,
Jordmoder Hansen, Læge Else Marie Skov,
Træsko Sigvald, flere postbude osv.*

Til højre for indgangen til mindelunden findes navne som
Bagermester G. Müller og fru Dora.

Han var den første bager i Bording. 3 børn har også gravsten ved siden af forældrenes: *Valdemar, Helga og Emma.*

Mange flere navne kunne nævnes og mange historier kunne fortælles.

Jeg kan kun opfordre til selv at gå på vandring i den lille hyggelige mindelund og minderne og tankerne vil føre en kortere eller længere tilbage i tiden.

For en ting er givet:

Alle, der kommer på kirkegården for at blive for altid, har en historie bag sig og med sig - og når de og vi andre ligger her, er vi alle lige.

ALLE ER LIGE MEGET VÆRD.